

Öltappen.

Öltappen heter en känd plats i Karlsborg, norr om kanalbron vid Rödesund. En och annan förbipasserande kanske känner törsten i strupen och tror att här finns nog en trevlig pub. Även jag själv har frapperats av namnet men inte riktigt förstått dess historia. Men häromdagen fick jag tag i en telefonkatalog för Skaraborgs län för år 1889, råkade slå upp sista sidan och fick syn på ”Öltappningen tel Karlsborg nr 7”. Då förstod jag att platsen är av gammalt datum. Så det var upplagt för lite historieforskning.

Den förste ägaren till Öltappningen var en källarmästare Nicander som inflyttade till Karlsborg från Södertälje år 1885. Nicander drev också värdshus uppe på fästningen. 1897 efterträddes denne av en källarmästare Lindman från Brevik som tillträdde Öltappen 1899. Från 1913 var det öltappare Oscar Karlsson som fick tillstånd att på rekvisition försälja öl till köpare. Ölet kom i stora fat per järnväg till Karlsborg från Nordstjärnans Bryggeri i Skövde som sedan år 1921 själva övertog hela rörelsen och drev den så tills Nordstjärnan köptes upp av Pripps. Det hela las ner omkring år 1970.

Observera att Oscar Karlsson hade tillstånd att på rekvisition sälja öl till köpare. Det tyder på att kunderna var Karlsborgs restauranger och ölstugor, det var nog inte möjligt för en enskild förbipasserande att stanna till och inhandla en bärs, tyvärr.

Hus är numera rivna och platsen har förvandlats till en vacker rastplats. Gott så men en liten tavla skulle egentligen kunna sättas upp som förklaring till det ganska så originella namnet.

Informationen om Öltappen har jag hämtat ur Hembygdsföreningens skrift ”Rödesund blir Karlsborg” från år 2004. Bokens omslagsbild pryds också av ett härligt fotografi som visar hur det såg ut vid Öltappen med hästskjutsar väntande med tomma öltunnor för påfyllning.

Göran Midman

Ordbrukarna i Karlsborg