

Mobiltelefonen

Nu har jag fått räkningen för mobiltelefonen. Ja, jag hade en annan tidigare, det var en så kallad kontanttelefon. Men den stal ju pengar från mig. Köpte jag ett kontantkort för 100 Kr var man ju tvungen och ringa slut på dem inom sex månader, annars frös resten av pengarna inne. Dessutom var han en riktig skvallerbytta. Låt mig förklara, jag var och hälsade på en god vän, vi satt och pratade och jag fingrade på min kamrat i fickan. Den ringde då mitt hemnummer och telefonsvararen startade, som spelade in samtalet under de 30 minuter som bandet varade. Därefter lärde jag mig hur man aktiverar knapplåset. Jag blev av med den i Forsvik. Min fru och jag stod på var sida om kanalen, och jag fick en otrolig lust att tala om hur mycket jag älskar henne. Jag kunde ju inte ropa ”jag älskar dig” det var ju fullt med damer på andra sidan. Det var då jag kom på den geniala idén! Tog upp telefonen och skrev ’I love you’ så det syntes i bildfönstret. Sedan släppte jag i telefonen i kanalen. Den sjönk som en sten, ändå sa försäljaren att han satte i ett SIM-kort!!!

Sedan köpte jag en ny, den kostade bara 1 krona. Denna gång med bra täckning, med den förra fick jag hänga ut genom fönstret på andra våning i vårt hus för att kunna ringa. Den har massor med finesser, bara för att ställa om klockan kan man få leta en halv dag, för att hitta var man gör det. Jag fick ett SMS från Kanarieöarna, efter att vändats i två dagar beslutade jag mig för att svara på det. Det skulle jag aldrig gjort. För nu började den lille leva sitt eget liv. Vännen Åke, som i den pricklösa världen blir Ake, hamnar först i adressboken. Telefonen börjar terrorisera honom med SMS med mig som avsändare. Efter diverse detektivarbete från Åke och hans fru, konstaterar de, att det var jag och inte en politisk motståndare som utövade denna terror. De lämnar ett meddelande på vår telefonsvarare, och när jag får situationen klar för mig, avlägsnar jag snabbt batteriet från telefonen. Ringer Felia och får reda på att 48 SMS har skickats till samma mottagare. Felet ligger nog hos mobilleverantören. Ringer Aikon och möts av en sjungande kvinna i deras Helpdesk som frågar vilken modell jag har? Jag tror jag har en 6010, säger jag glatt. Någon sådan modell har vi aldrig haft smågnolar hon. Var står modellbeteckningen? frågar jag. Tag bort luckan över batteriet, lyft ur det och ta bort SIM-kortet, sjunger hon. Bryts inte vårt samtal då? blir min nästa fråga. Jo!! svarar hon. Efter att ha förklarat att telefonen skickat 48 SMS till samma abonnent, frågar hon om det upphört. Ja, svarar jag kort. Varför då bry sig, blir hennes avslutande replik. Nu har jag överlistat min mobiltelefon. Jag har lagt in en fiktiv person som heter Aka, han hamnar före Ake i adressboken och så hittade jag på ett klurigt telefonnummer till honom. Har ni hört talas om Fibonaccis tal? Jasså inte, det är en talserie som börjar 0, 1, 1, 2, 3 osv, jag tänkte att de tre första blir ju 011, det är alldeles för lätt så jag valde 112, så nu kan du sova lugnt Åke, det blir inga mer SMS från mig, hoppas jag.

Bengt Nilsson